



KBS De Kwinkslag

**Hou de webpagina: www.kbsdekwinkslag.nl goed in de gaten.
Vooral in de schoolgids vindt u alle informatie, die u moet weten!
En ook de jaarplanner/kalender is belangrijk om in de gaten te houden.**

WEEK 48		29 NOVEMBER T/M 5 DECEMBER	
Woensdag	1 december		INFO 4 op internet
Donderdag	2 december	's morgens	Surprises mee naar school
Vrijdag	3 december		Sinterklaasfeest
WEEK 49		6 DECEMBER T/M 12 DECEMBER	
Maandag	6 december	19.00 uur	OV vergadering
Dinsdag	7 december	19.30 uur	M R vergadering
Woensdag	8 december		Eerste Advenstviering
WEEK 50		13 DECEMBER T/M 19 DECEMBER	
maandag	13 december	11.00 uur	Leerlingenraad
Woensdag	15 december		Tweede Advenstviering
WEEK 51		20 DECEMBER T/M 26 DECEMBER	
Woensdag	22 december		Derde Advenstviering
Donderdag	23 december		Vierde Advenstviering + Kerstviering OVH (info volgt)
Vrijdag	24 december	v.a. 12.15 uur	Alle kinderen vrij (geen lunch vandaag!)
WEEK 52		27 DECEMBER T/M 2 JANUARI	
KERSTVAKANTIE			
WEEK 1		3 JANUARI t/m 9 JANUARI	
KERSTVAKANTIE			
WEEK 2		10 JANUARI T/M 16 JANUARI	
Woensdag	12 januari		INFO 5 op internet

INFORMATIEVOORZIENING

Wij hebben gemerkt dat er regelmatig vragen komen over schoolse zaken, zoals bijv. de organisatie, de opbrengsten of het veiligheidsprotocol. "Wat doet de school aan pesten?" Kan zo'n vraag zijn bijvoorbeeld. Uiteraard beantwoorden wij de vragen die bij ons komen, maar we kunnen ons ook wel voorstellen dat niet iedere ouder vragen wil stellen. Daarvoor verwijzen wij u graag naar onze website www.kbsdekwinsslag.nl, waar u onder andere onze schoolgids kunt vinden. Elke school is wettelijk verplicht een schoolgids jaarlijks te herijken en te herschrijven. In de schoolgids staan ook een aantal zaken, die wettelijk verplicht zijn om te regelen en te organiseren. Daarbij kunt u denken aan het vakantierooster, de opbrengsten van de eindtoets in groep 8, de borging en ontwikkeling van de veiligheidsbeleving van kinderen enz. Op de site van inspectie of op de site van onderwijsconsument.nl kunt u precies lezen wat er zoal in een schoolgids moet staan.

NIEUWE LEERLING

We hebben op 8 november 1 nieuwe leerling mogen begroeten in groep 1b/2b, te weten Jorn Kruit. We hopen, dat hij zich snel thuis voelt en wensen hem een fijne tijd bij ons op school.

KANJERTRAINING



In groep 4 neemt de kanjertraining een dagelijkse plek in, in de groep. In de vorm van lessen, oefeningen en gesprekken die we met elkaar voeren. Op deze manier zijn de kinderen helemaal gewend aan de kanjertaal en leren ze, steeds beter, hoe ze elkaar kunnen aanspreken op hun gedrag en hoe ze met elkaar om kunnen gaan.

Een oefening waarmee we net gestart zijn is: waar sta je dan? Een kind gaat op de kruk zitten. Door de positie die de andere kinderen in de klas innemen kan het kind op de kruk zien welke kinderen echte vrienden zijn. Die kun je opzoeken om

mee te spelen en samen mee te werken. Dan zijn er kinderen die wat verder naar het midden van de klas gaan staan. Fijn om soms mee te spelen en mee samen te werken. En er staan een aantal kinderen iets verder naar achteren. Ook deze kinderen gaan natuurlijk met de witte pet met de ander om en geven aan dat ze de ander waar echt nodig graag helpen maar liever met een ander samenwerken en vaak spelen. Deze oefening levert hele fijne gesprekken op in de groep en het leert ons dat we samen een groep zijn, samen werken en leren en wie we daarin meer en wie we daarin minder op zoeken.

SINTERKLAAS

Donderdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Piet een bezoek brengen aan onze school. We verwachten dat alle kinderen om 8.30 uur op school zijn. Rond 9.00 uur zingen wij met de hele school sinterklaasliedjes op het kleuterplein en wachten op de komst van Sinterklaas.

Helaas kunnen de ouders dit jaar hierbij niet aanwezig zijn. (Corona)

Sint gaat dit jaar naar de zaal, daar komen om de beurt de groepen 1,2,3,4 en 5 een praatje met de Sint maken en doen de kinderen wat leuks voor Sint.

Rond 12.00 uur gaan Sint en Piet nog even op bezoek bij groep 6, 7 en 8.

De surprises met gedichten van groep 6 t/m 8 mogen donderdagochtend 2 december mee naar school genomen worden. Let er op dat aan de buitenkant van de surprise de naam van de leerling staat voor wie de surprise is. Deze surprises gaan we tentoonstellen op het leerplein en per klas zullen we deze kunstwerken bekijken.

Wij hopen op een mooi sinterklaasfeest.

UITSLAG RABO CLUBSUPPORT

De opbrengst van deze actie is 281 euro. De oudervereniging gaat van dit geweldige bedrag een partytent en verlichting aanschaffen.

UITSLAG BAG@SCHOOL

De opbrengst van deze actie is 136 euro. De oudervereniging schenkt dit bedrag aan alle groepen. De kinderen kunnen samen met de leerkracht hier iets leuks voor kopen voor de klas.

ADVENTSVIERING

Op woensdag 8, 15 en 22 december worden de adventsvieringen in de klas gevierd. We willen wel graag dat het in de gehele school leeft, dus wordt er in iedere klas dezelfde viering gevierd. Op donderdag de 23^{ste} december vieren de de laatste advenstviering samen met de kerstviering.

KERSTVIERING

Omdat nog niets zeker is t.a.v. de coronaperikelen, gaan we eerst in het team en in de OV bespreken hoe we dit jaar de Kerstviering gaan opzetten. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zal dit teruggekoppeld worden via de Parro.

WC- kapitein

De laatste tijd gaat het weer mis bij de toiletten van de bovenbouw. We hebben al enkele interventies uitgevoerd, maar niets helpt voor langere periode. Het kan zijn dat uw kind nu thuiskomt en verteld dat hij/ zij de WC-kapitein is geworden. Dit betekent niet dat diegene de wc schoon moet houden, maar alleen dat ze deze gaan controleren.

AFSCHEID JUF KYRA

Met pijn in mijn hart heb ik besloten om afscheid te nemen van Groep 5 en van deze school. Ik heb er voor gekozen om de komende maanden even op mijzelf te richten en wat rust te nemen. Voor mijn eigen proces denk ik dat dit een betere keus is. Woensdag heb ik afscheid genomen van de klas en van het team. Ik wil ze via deze weg allemaal nog één keer bedanken voor alle mooie tijden, goeie adviezen en leuke momenten die ik hier heb gehad.

Soms moet je een stapje terug doen om weer vooruit te kunnen.

Met vriendelijke groet,
Juf Kyra

LET OP: als u nog een kind thuis heeft dat nog niet naar school gaat, denkt u er dan aan om uw kind in te schrijven! Formulieren zijn bij de conciërge te verkrijgen.

BIJLAGE: 1. Trefwoord



KIDSPRAAT

Vraagt de ene kleuter aan de andere kleuter: 'zullen wij vertikkertje spelen?'

Zie jij het?

#TREF
WOORD

Ouderbrief bij Trefwoord

thema 2-1 (22 nov. -13 dec. 2021)

Zie jij het?

Met de Trefwoordlessen staan de kinderen in deze drie weken stil bij het thema 'Zie jij het?'. Kinderen hebben het allang gezien: de reclamebeelden, de lichtjes... tekenen dat de decembermaand weer in aantocht is. De één kijkt vol ongeduld en verlangen naar deze maand. De ander ziet juist op tegen de drukte en de eenzaamheid. Dit thema gaat over het ontdekken van wat er nog niet is, maar wat werkelijkheid kan worden. Kinderen worden zich ervan bewust dat mensen op verschillende manieren naar de wereld kunnen kijken. Zij ontdekken de betekenis van kleine tekenen van een meer duurzame wereld en een wereld van vrede en rechtvaardigheid. Kleine verbeteringen en voorbeelden die stimuleren om zelf ook stapjes te zetten.



Jesaja droomt over een toekomst van vrede en welvaart

Het bijbelverhaal deze keer gaat over Jesaja, een ziener. Jesaja leefde ruim 2700 jaar geleden. Het was een gevaarlijke, donkere tijd. Assyriërs breiden hun macht uit en ook Israël en Juda zijn doelwit. Jesaja is adviseur van de koning in Jeruzalem. Hij ziet dit aankomen en waarschuwt koning Achaz. 'Zie jij het, koning? Als jij je kaarten zet op geweld, je niets aantrekt van Gods geboden en niet vertrouwt op God, gaat het hopeloos fout met Israël.' Te midden van deze dreiging en duisternis droomt Jesaja over een toekomst van vrede en welvaart. Waar bij wijze van spreken een leeuw en een lam vredig naast elkaar liggen. Kleine tekenen, zoals de geboorte van een prinsje aan het hof van Jeruzalem, krijgen in dit perspectief een grote betekenis. Het zijn tekenen dat de Messias, de Vredesvorst in aantocht is. Jesaja is ons voorbeeld als het gaat om anders leren kijken. Als je anders kijkt ziet de wereld er anders uit. Elk jaar herinneren de lichtjes op de Adventskrans ons eraan om in het donker anders te gaan kijken.

Tekenen zien



In de midden- en bovenbouw gaan we op zoek naar tekenen. Zijn er tekenen van een groenere wereld te vinden? Welke tekenen van vrede of vertrouwen in elkaar zie je? Of ben je een zwartkijker, heb je een tunnelvisie of kijk je naar de wereld door een roze bril? Vanuit het perspectief 'in een groter geheel' denken de kinderen na over de vraag wat dan de waarde van het sinterklaasfeest is. Gaat het over veel of gaat het om andere waarden? Profeten, mensen met een vooruitziende blik, zijn van alle tijden. Kinderen onderzoeken of er ook in deze tijd profeten leven en wie dat zijn? En er wordt vooruit gekeken naar Kerst. Waar verheug jij je op?

Hoe zie jij het?

In de onderbouw ontdekken kinderen dat je op verschillende manieren kunt kijken en dat iedereen zo zijn eigen manieren heeft. Probeer je dingen die je niet meteen kunt of wacht je even? Vind jij een spin eng of niet? Geef de spin in je hoofd eens een ander kleurtje en een hoedje of een teddybeer. Dan is de spin vast niet eng meer.



Natuurlijk kijken de kinderen vooruit naar Sinterklaas en Kerst. Maar hoe doe je dat? Wat zie je en beleef je allemaal? Zijn het feesten die gaan over verzoening, over delen en vrede? Er is veel te ontdekken en te bekijken van alle kanten.